



Nieuw Amsterdam-Veenoord

Voorganger: ds. Gerda van Vliet
Organist: mevr. W. Misker

STILTE

AANSTEKEN VAN DE 4^E ADVENTSKAARS

Onverwachte ontmoetingen
Verdiepen de gedachten
Een jonge vrouw is zwanger
Van hemelse lichtheid

OPENINGSWOORDEN

Voorganger. Heer, open mijn lippen

Allen. *en mijn mond zal zingen van uw eer.*

Voorganger. God, kom mij te hulp.

Allen. *Heer, haast u mij te helpen.*

Voorganger. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Allen. *zoals het was in het begin en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.*

PSALMGEBED Ps. 89:1 en 5 (NPB)

*1. Ik wil uw liefde, HEER, bezingen voor altijd
en van uw trouw getuigen tot in eeuwigheid.
U hebt uw dienaar David liefdevol gezworen:
'Wij sluiten een verbond, Ik heb jou uitverkoren.
Mijn goedheid blijft in stand: je kunt erop vertrouwen
dat Ik je koninkrijk de eeuwen door zal bouwen.'*

5. *Gelukkig is het volk dat de bazuin herkent.
Zij juichen voor uw naam omdat U bij hen bent.
Zij wandelen met U; uw licht beschijnt hun ogen.
Uw glorie maakt hen sterk, U zult hen weer verhogen.
U bent voor hen een schild, U leidt hen naar de zege.
Hun koning hebben zij van U, de HEER, gekregen.*

TOELICHTING OP LITURGISCHE BLOEMSCHIKKING

- Op weg naar Jezus

LIED: 463:1, 7 en 8

Licht in onze ogen

*Licht in onze ogen,
redder uit de nacht,
geldt uw mededogen
nog wie U verwacht?*

*Christe eleison,
nog is niet verstomd
ons verlangend roepen
dat Gij spoedig komt!*

*Kyrie eleison,
wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen
wacht niet langer meer!*

TOELICHTING OP DE SCHRIFTLIZING

SCHRIFTLIZING:

Jes: 8:23b – 9:6

LIED: 444: 1, 2, 3, 4 en 5

Nu daagt het in het oosten

*Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.*

*De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.*

*Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten 't morgenrood.*

*De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!*

*Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.*

SCHRIFTLEZING: LUC. 1:26-28; 31-33; 38 – 49

LUISTERLIED MAGNIFICAT:

<https://www.youtube.com/watch?v=Y7IIcTNARI>

STILTE

*Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht.*

*Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in 't midden van de tijd.*

*In de nacht gekomen,
onmiskenaar kind,
kom, doorwaai de bomen,
zachte zuidenwind,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
laat uw morgen dagen,
kom – de wereld wacht.*

**GEBEDEN
STILTE
ONZE VADER**

Collecte: 1^e. Diaconie
2^e. Pastoraat en Eredienst

ZEGEN

Voorganger. Zegene en behoede ons
de almachtige en barmhartige God,
Vader, Zoon en heilige Geest.

Allen. *Amen.*

Voorganger. Loven wij de Heer!

Allen. *Wij danken God.*

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen

Er is vandaag **geen** koffie drinken na de dienst

**U bent vanavond vanaf 21.00 uur van harte welkom voor
een gezellige samen zijn, aansluitend de kerstnachtdienst
om 22.00 uur**

MEDEDELINGEN

Omzien naar elkaar

- Dhr. en mw. Niers G. Niers, Van Hogendorpstraat, verblijven in Clara Fayोजना Heem voor revalidatie, Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg.

Kerst... Dat kan van alles oproepen. Vreugde dat God in Jezus naar ons mensen toekomt en nabij wil zijn. Vreugde om lieve mensen, familie en vrienden om ons heen. Maar ook verdriet, omdat de eenzaamheid zich juist in deze dagen aan ons opdringt. Verdriet, omdat ons levenspad zoveel onmogelijke bochten kent. Pijn, omdat ons lichaam het laat afweten of omdat ziekte een zware wissel trekt... Licht en duisternis, het wisselt elkaar af in ook in deze Kerstdagen. Laten we opmerkzaam zijn en naar elkaar omzien. Zo brengen we de liefde van God de donkere wereld in.

God,
U komt niet uit de hemel vallen,
niet van achter de wolken vandaan.
U bent enkel als liefde te ervaren
en schuilt in het hart van wie goed doen.
Zo bent U in Jezus Christus
openbaar geworden onder ons.
God zij dank!
Amen.

Bloemen

De bloemen worden gebracht door: fam. Schuiling

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:

Dhr. J.Meijerink, Tjalk

Boeken, boeken en nog eens boeken.....

Bent u ook zo dol op boeken? En heeft u ook zoveel boeken in huis staan die u al één keer gelezen hebt?

Hierna blijven ze meestal nog heel lang ergens staan, zonder dat er nog weer naar om wordt gekeken.

Mogelijk is er nu dan een mooie oplossing gevonden.

Vanaf **7 januari 2024** start in de grote zaal achter de kerk een boeken -uitruilbeurs.



Hier kunt u, wanneer u in de kerk aanwezig bent, een boek meenemen om te lezen. Heeft u het boek uit, dan kunt u het gewoon weer terugbrengen en een nieuw exemplaar meenemen.

Natuurlijk moeten we wel eerst een voorraadje leesboeken hebben.

Heeft u thuis boeken liggen die u wilt missen en beschikbaar wilt stellen voor deze uitleenbeurs, dan kunt u deze boeken inleveren voor 1 januari 2024 na de komende kerkdiensten. Bent u zelf niet in de gelegenheid de boeken te brengen, geef ze dan even mee aan een kennis van u.

Ook kunt u de boeken voor **1 januari 2024** inleveren bij:

Hilly Lanjouw, Valkeniersweg 3 of bij Ginus Oostingh, Tussenpad 22.

Weeksluiting Oldersheem

Vrijdag 29 december is er een weeksluiting in Oldersheem.

Aanvang: 19.00 uur

Maandag 25 december Kerst

Voorganger: Ds. G. van Vliet

Organist: mevr. Willy Misker

Collecten: 1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst

Uitgang: Gebouwen

Zondag 31 december

Voorganger: Ds. G. van Vliet

Organist: mevr. Willy Misker

Collecten: 1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst

Uitgang: Gebouwen



Zuiderkerk op internet: www.pknav.nl (website)

Nieuwsbrief@pknav.nl (kopij Nieuwsbrief)